

Vraag het aan Morya



Neem tijd om tot duidelijkheid te komen

“Als je vindt dat je tijd nodig hebt voor jezelf om tot duidelijkheid te komen in bepaalde problemen, in bepaalde situaties, dan moet je dit als eerste nemen.

Ga niet sleutelen aan andere mensen. Ga niet zeggen wat ze moeten doen. Nee, aanvaard ze zoals ze zijn, ook al maken ze grove fouten. Kijk niet naar hun fouten, maar kijk naar het wezen van liefde dat erachter zit en heb geduld met mensen. Probeer in jezelf te geloven, in je eigen leven, en zie dat je je leven verder kan ontwikkelen met de waarden die je ontdekt. Dan zal je vooruitgang maken op een ongelooflijk vlugge manier.

Steeds dieper in jezelf kijkend, zal je die dingen naar voren brengen die ook voor jou belangrijk zijn. Dan zal je zien dat de anderen bijspringen en dat het nog meevalt ook, dat ze jou gaan begrijpen en zichzelf daardoor ook beginnen te begrijpen.

Hier gebeurt het wonder: naarmate dat jij tot rust en vrede komt en tot kracht in je eigen leven en dat je je leven verder brengt, dat je steeds mooier durft te leven met de grote waarden van het bestaan, zullen je medemensen het in zichzelf ook leren begrijpen. Dit is de bedoeling, maar je hoeft niets speciaals voor hen te doen. Probeer je eigen leven tot bloei brengen en tot uitdrukking.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 16: ‘De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 328

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


